

Beretning for sæsonen 2011-2012

Generalforsamling i Slagelse Lokalafdeling 20. marts 2012

Sæsonen 2011-2012 blev den travleste og mest indholdsrige i min tid i foreningen. Vi holdt dog en pause med arbejdet i juli måned. Det overordnede emne for aktiviteterne bestemte vi i bestyrelsen skulle handle om Skåne. Her er et tilbageblik på sæsonen der gik:

Den 9. april kom Hässleholm Lokalafdeling på besøg. Vi tog imod dem ved Isbådsmuseet og gik hen under broen, hvor Benny Estrin fortalte om det storslåede byggeri. Derefter spiste vi frokost på Korsør Camping. Næste stop var Slagelse Museum, hvor kulisserne fra HC Andersen-filmen er en fin ramme for de gamle håndværk. Efter museet sluttede besøget med en byvandring, hvor Stig Fjord fortalte og viste eksempler på byens udvikling.

Den 4. maj kom kunstnerne fra Hässleholm for at forberede Kulturdagene sammen med de lokale kunstnere, vi også havde inviteret til mødet.

Forårsudflugten for medlemmerne, **den 24. maj**, var en bustur til Christianshavn, hvor vi besøgte Nordatlantens Brygge og Christiania. Begge steder havde vi guide på. Frokosten blev indtaget på Café Nemo midt i Fristaden.

Den 28. juni – 8. juli arrangerede vi sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling Nordiske Kulturdage med kunst- og fotoudstillinger i kommunens 3 købstæder. På ferniseringsdagen ankom en busfuld musikere fra Hässleholm, som sammen med 3 lokale bands gjorde dagen ekstra festlig. Det var et stort arrangement, men med hjælp fra mange lykkedes det hele. Der var en del kørsel, og jeg kørte lidt over 1000 km på de 14 dage udstillingerne varede.

Den 1. august fik vi besøg af 40 medlemmer fra Slagelses gamle venskabsby Huskvarna. Desværre var de 2 timer forsinket af et større uheld på motorvejen, men vi nåede da at spise en forsinket frokost med dem.

Den 6. september havde vi det første medlemsmøde, hvor Carsten Egø havde kaldt sit foredrag: Fra slagsbrødre til broderfolk.

Den 17. september havde vi sæsonens anden udflugt. Denne gang til Hässleholm sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling. Efter et kort stop ved Skånegården kørte vi til Hovdala slot, hvor vi i 2 hold fik en rundvisning. Derefter kørte vi via Trädhuset, der er bygget i trætophøjde med en flot udsigt over søen, til Kulturhuset med endnu en rundvisning. Vi havde inviteret vores kulturudvalgsformand Ebbe Ahlgren med på turen, og han fik hilst på kollegaen i Hässleholm og havde en gave med fra Byrådet i Slagelse. Vi sluttede besøget i Hemsbygdsparken med kaffe og kage inden turen igen gik hjem.

Den 12. oktober havde vi igen et medlemsmøde på Biblioteket. Aftenens foredragsholder var Ole Lisberg Jensen, og emnet for foredraget: Kanonbådskrigen 1807-12. Desværre havde han ikke den rigtige USB-nøgle med, så der var ikke så mange billeder til at støtte foredraget.

Til årets skumringsaften **den 14. november**, hvor vi samarbejder med biblioteket, havde vi hyret skuespilleren og teaterdirektøren Anders Ahnfeldt Rønne. Han læste op og underholdt med musik og sang. Det var en god aften med omkring 60 deltagere.

Decembermødet måtte vi desværre aflyse, da Jens Jørgensen fik forfald, og vi ikke med kort varsel kunne finde en afløser. Måske kommer han i næste sæson med et foredrag om HC Andersen i Skåne.

Den 10. januar viste Klavs Flitner filmen "Den bevægede jord" om Tycho Brahe og Galileo Galilei. Teknikken drillede, men det lykkedes at få lyd på filmen. Foredraget endte med sortkrudt, affyring af gamle kanoner og historiske uniformer.

Den 7. februar sluttede journalist Peter Sten foredragsrækken med historien bag Gøngehøvdingen, Svend Povlsen, der voksede op på egnen omkring Hässleholm.

To dage efter, **den 9. februar**, tog Benny Estrin og jeg til Hässleholm med de kunstnere og fotografer, der skal udstille der under kulturdagene i Hässleholm i september. Det var lidt om sæsonens aktiviteter.

Nu vil jeg fortælle lidt om det, der allerede er planlagt i næste sæson.

Den 17. april rejser Benny Estrin og jeg sammen med Marianne Jonasson fra Hässleholm til Åland for at aftale et fremtidigt venskabsbysamarbejde med lokalafdelingen og lokale embedsfolk. Vi skal også forberede en medlemsrejse til Stockholm og Åland i 2013 med deltagelse af medlemmer fra Korsør-Skælskør, Slagelse og Hässleholm.

Den 12. maj har vi arrangeret en bustur til Nordsjælland. På nuværende tidspunkt er der kun tilmeldt 11 personer, men mon ikke vi kan blive flere. Vi skal op på ca. 30 før budgettet balancerer. Vi tager imod tilmelding i aften, men ring eller send en mail, hvis I vil med.

Den 21. juli har vi arrangeret en udflugt for foreninger i Skåne og Østsjælland, hvor de først besøger Fæstningen i Korsør, spiser frokost på Storebælt Camping og slutter på Trelleborg, hvor det store vikingemarked kulminerer med "slaget om Trelleborg". På nuværende tidspunkt ved jeg ikke om det bliver til noget, da indbydelserne tilsyneladende strandede i København og ikke blev sendt videre som aftalt.

Fra **den 15. – 29. september** er der Nordiske Kulturdage i Hässleholm. Vi deltager med lokale kunstnere, fotografer, et kammerensemble fra Musikskolen, folkedansere fra Korsør og et spillemandsorkester.

Den **23. september** arrangerer vi sammen med Korsør-Skælskør Lokalafdeling en bustur til den årlige skørdefest på Hovdala Slot. Vi kommer også rundt og ser udstillingerne, og der er bestilt lunch på Restaurant Mikkelsen.

Og så til noget helt andet. Den **23. marts** er det Nordens dag og samtidig 50 år siden, at det nordiske samarbejdes "grundlov" Helsingforsaftalen blev underskrevet. I den anledning har vi bedt om, at der flages med de nordiske flag i kommunen, og Lis Tribler har svaret positivt tilbage.

Vi har også taget hul på **skolesamarbejdet**, idet Nymarkskolen nu har kontakt med Silviaskolan i Hässleholm. Det drejer sig foreløbigt om 2 5.klasser, der skal møde hinanden.

Musikskolen deltager i dette års kulturdage og også her er der stor interesse for fremtidig gensidig forbindelse med musikskolen i Hässleholm.

Vi har i løbet af det sidste år haft en pæn medlemsfremgang, som jeg håber, vil fortsætte. Jeg takker medlemmerne for opbakning og deltagelse i foreningens arrangementer og takker ligeledes bestyrelsen for det store arbejde, der er nødvendigt for at foreningen fortsat kan blomstre. Desuden takker jeg Slagelse Kommune for velvilje og økonomisk tilskud til venskabsbysamarbejdet.

Den 20. marts 2012

Steen Ludvigsen, formand